

CHỨNG THỰC QUYỀN CHÚA

ÔNG Lâm-văn-Cầm thuộc-viên Hội-thánh Sóc-trăng, làm việc ở Ty Cảnh-sát Sóc-trăng đủ sống hằng ngày. Ông đau bệnh trái cột hàng-niên. Vào tháng 9 năm 1951 bệnh-tình nổi lên rất nguy-kịch, ông chịu không nổi đến nỗi có lần ông nói « Nếu ai cho tôi chén thuốc độc thì tôi vui-mừng mà uống ngay cho khỏe đời! » Sự đau-đớn càng thêm ông không thể cứ nín chịu, nhứt-định phải đi nhà thương lớn để chữa bệnh.

Ngày 12-9-51 ông đến dưỡng-đường Cẩn-thơ, Bác-sĩ rọi kiến chụp hình luôn 5 tấm, tấm nào cũng đều thấy rõ trên trái cột bị một quầng đen to bằng cắc (hào) bạc đôi. Bác-sĩ nhứt-định rằng phải cắt bỏ trái cột bên trái vì nó đã hư rồi. Ông cũng cho biết rằng nếu trái cột còn lại đủ sức làm việc thì mới sống, bằng không thì cũng phải chết; còn không mổ để cắt trái cột hư ấy đi thì cũng chết. Ông Lâm-văn-Cầm xin Bác-sĩ cho phép chờ vài ngày để cho vợ con hay tính lại, rồi sẽ nhứt-định mổ hay không.

Khi nghe tin dữ này, tôi khuyên bà Lâm-văn-Cầm hãy lên khuyên ông lấy đức-tin cầu-nguyện Chúa chữa bệnh cho. Hội-thánh chúng tôi cũng đồng lòng hiệp ý khẩn-thiết với Chúa để Ngài làm phép lạ chữa cho ông được lành hầu danh Ngài được cả sáng.

Khi bà Lâm-văn-Cầm lên tỏ với ông chồng bà như thế, ông cũng thêm lòng tin-cậy ơn Chúa mà đến Hội-thánh Cẩn-thơ xin ông Chấp-sự Cho hiệp với ông lấy đức-tin cầu-nguyện xin Chúa chữa bệnh cho để chữa đó không cần phải đi mổ. Quả thật Chúa đã nhậm lời, và tỏ ra tài Cứu-Chúa rất lạ! Hai ngày sau, đến Bác-sĩ đem rọi kiến chụp hình lại lần nữa, thì Bác-sĩ lấy làm ngạc-

niên mà tuyên-bố rằng trái cột này vẫn hoàn-toàn tốt như trái cột kia, không còn thấy chút vết đen gì cả. A-lê-lu-gia! thật là tài Cứu-Chúa rất lạ! Ngài đã ban ơn cho ông Lâm-văn-Cầm khỏi mổ, và tỏ cho Bác-sĩ biết Ngài là Đấng có quyền chữa bệnh hiển-nhiên. Ông mừng-rỡ quá bội, hơn-hở về làm chứng lại quyền Chúa chữa bệnh lạ-lùng, khiến Hội-thánh đều vui-mừng ngợi-khen ơn và quyền Cứu-Chúa đã ban cho ông và Hội-thánh để thêm đức-tin cho con-cái Ngài. Ông Cầm hứa ghi sâu ơn Chúa và nhứt-định vui-về hầu việc Ngài trọn đời. A-lê-lu-gia!
— Mục-sư Trần-văn-Chiêu.

ĐỐ KINH - THÁNH

(Tiếp theo trang 19)

5.—Hai cây cột của đền-thờ Sa-lô-môn có tên là gì? Chép ở đâu?

6.—Chúa Jê-sus đã phán với ai rằng: « Có một việc cần mà thôi », và Ngài đã chỉ về ai làm **việc cần** đó? Trưng Kinh-thánh.

7.—Người bạn ở với Phao-lô đến cuối-cùng là ai? Chép ở đâu?

8.—Ông Ghê-dê-ôn đã dùng cái gì để thử cho biết ý-muốn của Chúa có dùng mình giải-cứu dân Y-sơ-ra-ên hay không? Trưng Kinh-thánh.

9.—Người không-lờ mỗi tay mỗi chơn đều có 6 ngón, chép ở đâu?

10.—Những cái gì nhắc cho bạn nhớ đến đảo Ê-lim (Nơi mà dân Y-sơ-ra-ên có đóng trại sau khi ra khỏi Ê-díp-tô)? — *Thanh-Đạo soạn.*

Xin chú-ý: Đừng ai bỏ thơ riêng vào phong thơ dự-thi. Xin nhớ viết rõ ngoài phong bì 6 chữ DỰ THI CẦU ĐỐ K. T.. Cũng xin nhớ đề Họ và Tên cùng chỗ ở rất rõ trên đầu góc trái bài thi. — *Chủ-bút.*