



BẢN-BÁO KHẢI-SỰ

Vi đã sắp-dặt đủ bài-vở rồi mới nhận được bài diễn-văn của trường Kinh-Thành, nên bài ấy hoãn đến kỳ sau. — T. K. B.

NAM-KỶ

Hội-đồng Linh-tu Nam-hạt nhóm tại Bến-tre từ 13 đến 15 Novembre 1940. Có chừng 500 tín-đồ thường nhóm. Ông Chủ-nhiệm Kiều-công-Thảo chủ-tọa. Ngày 12 có nhóm Hội-đồng các chức-viên. Chúa dùng các ông Chủ-nhiệm Kiều-công-Thảo, Phó-viên Bùi-tự-Do và Mục-sư Vi-út-Lương, giảng-dạy về tư-cách và bổn-phận các chức-viên. Có 50 nam và 17 nữ chức-viên nhóm lại. Mọi người vui-thỏa vì được học những bài rất hữu-ích cho chức-vụ.

Quý ông Huỳnh-văn-Ngà và Paul E. Carlson giảng cho người ngoại. Có 8 người ăn-năn trở lại tin Chúa.

Chúa dùng quý ông Hội-trưởng Lê-đình-Tươi, G. D. Smith ở Ban-mê-thuật (giảng tiếng Mỹ, ông Paul E. Carlson thông-dịch), Hội-trưởng F. E. Irwin, G. C. Ferry và D. I. Jeffrey, giảng-dạy các điều-kiện để được Chúa ban cho con phục-hưng. Có nhiều sự dạy-dỗ mới-lạ, rất bồi-bổ tâm-linh.

Nhứt là ông Mục-sư G. D. Smith giảng bốn bài liên-tiếp về sự PHỤC-HƯNG. Hội-đồng rất cảm-động, hứa-nguyện trả giá để được con phục-hưng, tức là ăn-năn tội và cầu-nguyện không thôi, cho đến chừng lời hứa của Chúa được ứng-nghiem. Sau hết ông có dùng họa-đồ để chỉ cho Hội-đồng thấy còn biết bao nhiêu người ở trên miền thượng-du cõi Đông-Pháp, từ Nam chí Bắc, chưa được cứu. Đó là người lân-cận của chúng ta, và Hội-Thánh Việt-Nam có trách-nhiệm đem Tin-Lành cứu-vớt họ. Hội-Thánh nào sốt-sắng lo giảng đạo cho người ngoại-quốc, đó là dấu-hiệu phục-hưng và tấn-tới trong ân-diễn Chúa vậy.

Hội-đồng rất cảm-động, hứa sẽ cầu-

nguyện Chúa sai nhiều người đi giảng và cho đủ mọi sự cần-dùng.

Ông Huỳnh-minh-Ý thay mặt bà Trưởng-ban Trưởng Chúa-nhứt, khuyến-khích việc tổ-chức và cách sắp-dặt thế nào cho Trưởng Chúa-nhứt được tấn-tới thêm.

Ông Mục-sư Nguyễn-hữu-Khanh nói về việc Chúa ở Cao-miên. Bà ông Trâm, Tâm, Mẹo nói về việc Chúa ở Thượng-du. Ông Mục-sư Huỳnh-văn-Ngà nói về việc Chúa ở Ban Truyền-đạo đương giảng ở Tân-châu; cả thầy đều được Chúa ban ơn, có sự tấn-tới và mở-mang.

Có nhiều anh chị làm chứng các ơn-phước Chúa cho trong kỳ Hội-đồng này, hứa-nguyện trở về sẽ hết lòng làm sáng danh Chúa hơn trước. — *Tho-kỳ Phan-vân-Hiệu.*

Bình-long, Phú-lâm. — Xin qui Hội-Thánh của Chúa trong Đông-Pháp làm ơn cầu-nguyện giúp cho Hội Bình-long và Phú-lâm được Chúa cho có đất, tiền để cất nhà giảng tại hai nơi ấy trong năm 1941. Xin Chúa giục lòng sốt-sắng các con-cái Chúa biết lo việc Ngài. Đa-tạ. — *Phạm-vân-Nam.*

Bắc-liêu. — Hội-Thánh chúng tôi làm lễ khánh-thành ngày 8 Octobre 1940. Có giảng phục-hưng và bố-đạo trong 3 ngày, 6 đêm.

Có mời qui ông Mục-sư, Truyền-đạo đến dự. Ông Carlson, ông Hội-trưởng Tươi, ông Chủ-nhiệm Thảo và ông Cung, ông Lộ, ông Trình, ông Phùng, ông Hiệu, giảng cho Hội-thánh chúng tôi, nên anh em tín-đồ được ơn của Chúa rất nhiều, như cơn mưa nhiều nước. Kết-quả có 9 linh-hồn ăn-năn, trở lại với Chúa. A-lê-lu-gia! A-men! — *Ban Trị-sự.*

TRUNG-KỶ

Ninh-hòa. — Bồn-hội có mời ông bà Mục-sư C. E. Travis đến giảng, và làm phép báp-têm cho 26 anh em mới tin Chúa. Sau đó ông bà còn ở lại 2 tối nữa, giảng Tin-Lành cho người ngoại bằng máy truyền-thanh, và chiếu hình về đời sống

Đức Chúa Jê-sus, do bà Travis cất-nghĩa, nên ai nấy nghe và thấy được rõ-ràng. Có nhiều người cảm-động, song chưa chịu tin Chúa. Xin quý ông bà nhớ cầu-nguyện cho, hầu Tin-Lành chúng tôi đã gieo ra được chóng kết-quả. — *Nguyễn-lương-Thiện*.

Phan-rang.— Ông Mục-sư và bà Travis cùng qui-quyển có đến giảng bố-đạo tại hôn-hội từ 1 đến 8 Décembre 1940 bằng máy truyền-thanh.

Đêm 5-12-40 có lên Trường-sanh để giảng, trong xe có ông bà Travis, cô gái lớn của ông bà, ông Bùi-xuân-Thọ cùng tôi. Khi đến một cái dốc nhỏ để băng qua đường xe lửa, vì sự cần-thận, ông Mục-sư muốn xem đường đi có tốt không, nên cho xe hơi chạy tới và lui trên đường sắt khá lâu, thì không ngờ lúc ấy có một chuyến xe-hỏa chở hàng trở về gần đến mà không đèn, không nghe tiếng máy, vì lúc ấy xe hơi cũng đang nổ máy. Ai nấy không hay-biết gì cả, nhưng ta ơn lớn của Đức Chúa Trời, Ngài không để cả 5 người trong xe chết một cách thê-thảm, nên khi ông Mục-sư vừa cho xe hơi qua khỏi đường sắt độ mấy giây đồng-hồ, thì xe-hỏa vừa đến, và chúng tôi thoát khỏi tai-nạn. Lúc ấy đã 6 giờ 30 tối.

Vi mùa mưa, nên xe chạy một lúc phải sa lầy, ông Mục-sư phải cựa-khở đào bùn hai bên bánh xe, nên xe mới qua khỏi. Còn tôi phải đi trước để báo tin cho Hội Trường-sanh hay, thì không ngờ một bầy trâu độ 100 con đang xô nhau nhẩy tới trong một đường nhỏ mà tôi đang đi. Vì trời tối nên không thể tìm nơi trốn-tránh được, sợ quá, tôi liền nhẩy vào một bụi rậm để trốn, nhưng không ngờ đó là một bụi gai tre và keo. Bầy trâu nghe cái xào, tưởng là con vật gì nên chúng lại cũng nhau châu đầu lại muốn húc vào tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết kêu Chúa, một chặp lâu, chúng lui đi hết. Tôi kêu-la âm-ỹ, mới có một người làng chạy ra đem tôi ra khỏi bụi gai ấy. Tạ ơn Chúa!

Đêm 6-12-40, vì cả ngày làm việc và tối còn phải giảng đến 11 giờ, bị mỏi-mệt, ông bà Mục-sư ngủ trong nhà vải cách mê-man, và phần mưa lâm-dâm, nên kẻ trộm đã thừa cơ mà trộm hết cả hai va-li áo-quần của ông bà và 5 người con, cả dầy, cả máy đánh chữ và máy chiếu-hình

với nhiều đồ vật. Theo thời-giá, phải bỏ ra ít nữa 700\$00 mới sắm lại đủ. Vậy, xin quý anh chị cầu-nguyện cho ông bà cùng qui-quyển. Xin cảm ơn. — *Nguyễn-văn-Lịch*.

BẮC-KỶ

Thánh-Thơ Công-Hội xin cảm ơn ông Nguyễn-văn-Tự ở Vĩnh-yên đã gửi giúp 1\$00, ông bà Trần-văn-Đệ ở Bình-định 2\$00. Cầu Chúa ban phước dư-dật trên các ông, bà và qui-quyển. — *Thư-kỳ: Tôn-thất-Thầy*.

TRONG GIA-ĐÌNH

CẦU-NGUYỆN

Xin Chúa chữa bệnh cho ông Phan-văn-Tử, Truyền-đạo ở Trà-vinh. — *Lương-văn-Nhiều*.

HÍ-TÍN

Chúa-nhật 24 Novembre 1940, tại nhà giảng Bình-long, ông Mục-sư Nguyễn-tấn-Lộc có làm lễ thành-hôn cho cậu Nguyễn-văn-Nghiệp với cô Trần-thị-Ngũ, thuộc về Hội-Thánh Long-xuyên. Cầu-xin Cha ban phước trên gia-đình mới cử đi trong đường-lối Chúa! — *Phạm-văn-Năm*.

Anh Lê-Đại đã thành-hôn cùng cô Bùi-thị-Chèo, và anh Nguyễn-Mua đã thành-hôn cùng cô Lê-thị-Thuận, ngày 24-11-40. Thay mặt Hội-Thánh, xin chúc mừng hai đôi bạn được đây-dây sự yêu-thương của Chúa để gây-đựng gia-đình. — *Nguyễn-lương-Thiện*.

AI-TÍN

Huế.— Lê-đình-Tử, 12 tháng, con trai chúng tôi, đã về cùng Chúa lúc 1 giờ chiều ngày thứ ba 3 Décembre 1940 tại nhà thương.

Đám xác cử-hành 9 giờ sáng thứ tư 4-12-40, tại nhà thương Huế. Có ông bà Mục-sư Stebbins và ban Trị-sự cùng quý ông bà anh chị em trong Hội-Thánh đến chia buồn và đưa đám.

Chúng tôi xin thành-thật có lời cảm ơn ông bà Mục-sư Mậu-hội và hết thầy qui ông bà thân-yêu trong Chúa, đã đến chia buồn và giúp-đỡ chúng tôi.

Cũng có nhiều ông bà từ xa được tin gửi thư đến chia buồn và yên-ủi. Chúng tôi không tiện hồi-đáp từng người. Xin dâng lên báo ít lời để cảm ơn hết thầy qui ông bà. — *Lê-đình-Tổ*.