

**TIN-TỨC HỘI-THÁNH****CẢM ƠN CHÚA**

**Trường Kinh-thánh tại Đà-nẵng:**  
Sau khi gắng gỏi duy-trì hơn hai khóa học (1943-45) vắng mặt Đốc-học Giáo-sĩ, nhà trường đã phải đóng cửa luôn ba khóa học từ 1945-48. Bởi trực-tiếp lâm vào vòng khói lửa, nên quang-cảnh nhà trường hầu như hoang-vu. Song Chúa ban ơn cho Hội-thánh Truyền-giáo Mỹ đầy lòng yêu-thương Chúa và yêu-thương công việc Ngài giữa đất nước Việt ta, đưa ông bà Đốc-học J. D. Olsen trở lại với số tiền đáng kể, trùng-tu tất cả đường như tân-tạo, trông rất khả-quan. Cửa trường lại mở luôn ba khóa học này: Niên-khóa 1948-49 được 34 nam nữ học-sanh đủ cả Bắc Trung và Nam-Việt. Niên khóa 1949-50 được 51 nam nữ học-sanh, có 9 người được lãnh văn-bằng tốt-nghiệp vào ngày 23-4-50. Niên-khóa 1950-51 này có được 54 nam nữ học-sanh, trong đó có 15 người theo học lớp tốt-nghiệp, và có lớp nữ-học đặc-biệt được 12 thiếu-nữ. Nhà trường đương trông-đợi Chúa ban một cơn phẩn-hưng đặc-biệt.

Nhà trường hiện còn thiếu chỗ ở cho các giáo-sư, nên đầu ông Mục-sư Đoàn-văn-Miêng được bổ chức Giáo-sư mà chưa đáo-nhậm khóa này được. Nay nhờ Chúa ban ơn đã được số tiền gần 100.000đ00, song cần phải có thêm trên 50.000đ00 nữa, mới có thể cất một nhà đơn-sơ đủ cho hai gia-quyển ở. Vậy xin toàn-thể Hội-thánh cầu-nguyện nhiều cho nhà trường.

**Quĩ Hưu-trí của M. s. Tr. đ. Việt-nam:**  
Thay cho làng Truyền-đạo Việt-nam, tôi rất hân-hạnh cảm tấm lòng vàng của các Hội-thánh đã quyên-trợ cho quĩ Hưu-trí về năm 1950 này như sau đây: Hội-thánh Truyền-giáo Mỹ 10.000đ.00, Sài-gòn 1587đ.50, Đà-nẵng 505đ.00, Huế 200đ.00, Nha-trang 240đ.80, Hội-an 125đ.00, Bạc-liêu 37đ.00, Hải-phòng 300đ.00, Cà-mau 30đ.00, Nam-định 200đ.00, Quới-sơn 95đ.00, Phan-ri 180đ.00, Khánh-hòa 50đ.00, Rạch-giá 75đ.00, Phan-rang 340đ.00, Cần-đước 80đ.00, Sở-thượng 60đ.00, Phong-thứ 150đ.00, Tân-an 100đ.00, Lộc-thuận 37đ.00, Ô-môn 44đ.00, Gò-công 100đ.00, Bình - hòa - phước 30đ.00. Nam-vang

Kampot 100đ.00, Tây-ninh 50đ.00, Nha-trang (Kỳ II) 350đ00. Tinh đến ngày 23-X-50. — Ông-văn-Huyền.

**Chú-ý.** — Hội-thánh nhà chưa quyên-trợ, xin vui lòng quyên-trợ gởi ngay cho. Còn ai đã quyên-trợ mà chưa có đăng tên trên bản danh-sách này, thì xin gởi thư cho tôi biết là bao nhiêu, đã gởi cho ai và gởi cách nào?

**Hội-thánh Nha-trang** đã treo một gương sốt-sắng lo việc chung rất đáng khen; đầu giữa lúc Hội-thánh đương lo nhiều việc to-lớn, mà vẫn lo quyên-trợ cho quĩ Hưu-trí đủ hai kỳ như Hội-đồng Tổng-liên-hội kỳ vừa rồi đã biểu-quyết. Ông-văn-Huyền.

**Hội-thánh Đà-nẵng:** — Chúa đưa gia-quyển chúng tôi từ Hội-thánh Huế về đây từ tháng V, 1950, được Hội-thánh hiệp-tác vui-vẻ, nên sự nhóm lại thờ-phượng Chúa vẫn thường đông chật nhà giảng. Đã có 20 người chịu báp-têm, còn trên 30 đương học phước-âm yếu-chỉ đợi chịu báp-têm. Trường Chúa-nhật đồ đồng 170 người, chia làm 15 lớp. Ban thanh-niên thường độ 30 cậu cô. Nhi-đồng mỗi chiều thứ năm nhờ bà Đốc-học J. D. Olsen giúp-đỡ, chia làm 2 lớp, cộng là 75 em. Ban chứng-đạo được 16 ông bà thường đi thăm-viếng và làm chứng mỗi thứ tư (nữ-ban), mỗi thứ sáu (nam-ban), được nhiều người nghe lời Chúa và cũng khá người trở lại với Chúa. Ở làng Hòa-an có gia-quyển ông Nguyễn-ngọc-Khiết và mấy bà con của ông tin Chúa đã vài năm nay, rất sốt-sắng, gặp nhiều thử-thách nặng-nề cả phần thuộc-linh lẫn phần thuộc-thể, mà Chúa ban ơn cho ông vẫn đứng vững và dắt đem nhiều người trở lại tin Chúa. Hiện có trên trăm người tin Chúa ở làng đó, có ngày Chúa-nhật đi nhóm lại đến trên 50 người, xa nhà giảng chừng 7 cây số ngàn. Xin cả Hội-thánh cầu-nguyện nhiều cho các gia-quyển ấy cứ đứng vững làm sáng danh Chúa hơn, và cầu-nguyện cho Hội-thánh được một cơn phẩn-hưng đặc-biệt. — Mục-sư Phan-văn-Hiệu.

**Phan-rang:** Chúa có đồng-công đặc-biệt với Hội-thánh, anh em vui dâng được 3008đ.00 về việc tu-bổ và cuộc bố-