



## THÁNG NOVEMBRE 1935

1.—Người khiêm-nhường vui lòng nghe kẻ khác trách mình, vì kẻ như họ muốn tẩy vết bần trên áo mình.

2.—Biết xưng tội ấy là đã trở về bên Đức Chúa Trời để đối-địch tội-lỗi.

3.—Bỏ tình yêu-thương ra thì đời người còn gì nữa?—*Victor Hugo*.

4.—Dẫu ngập-ngừng nhưng thành-thực làm chứng cho Chúa, thì bao giờ cũng có ảnh-hưởng tốt-đẹp.—*J. L. Perham*.

5.—Còn ai đáng thương, đáng buồn bằng kẻ gần đi hết đường đời mà chưa làm xong chức-vụ Chúa giao cho!

6.—Ai dậy sớm thì mới làm chủ của thân-thể, của gia-đình, của linh-hồn và của cuộc đời mình được.

7.—Hãy đứng thẳng trước mặt loài người, nhưng hãy quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời.

8.—Nên nói ít với người ta, nhưng hãy nói nhiều với Đức Chúa Trời.

9.—Nếu cảm-tạ Chúa vì mọi ơn-phước Ngài ban cho mình, thì anh em không còn thì-giờ để phàn-nàn nữa.—*Ruckert*.

10.—Chúa không hề trách ta vì xin nhiều; trái lại, Ngài trách ta vì xin ít quá.

11.—Hãy nói bởi đức-tin rằng: «Đấng Christ chết vì tôi!» Đoạn, hãy nói thêm: «Tôi xin sống vì Ngài!»—*E. Robert*.

12.—Thà tôi thử làm một việc gì mà thất-bại còn hơn ngồi yên chẳng làm gì cả.—*William Carey*.

13.—Chưa làm cho loài người phục-hòa với Đức Chúa Trời mà lại ước-ao khiến họ liên-kết với nhau, há chẳng phải là mơ-tưởng bá-vơ?—*Th. F.*

14.—Đi theo đường-lối của Đức Chúa Trời mà làm công-việc của Ngài, thì chẳng bao giờ thiếu-thốn ơn-phước thiêng-liêng và vật-chất của Ngài ban cho.—*Hudson Taylor*.

15.—Tánh tốt là bia đẹp trên mồ-mả.—*C. H. Spurgeon*.

16.—Ai còn lo-ngại người ta sẽ nghĩ và nói thế nào về mình, thì đừng tự xưng là môn-đồ của Đức Chúa Jê-sus-Christ.

17.—Nếu chưa biết ngày đêm lo-lắng cứu-vớt những linh-hồn hư-mất, thì chúng ta chỉ là một bọn môn-đồ «chết cứng» của Đức Chúa Jê-sus-Christ.

18.—Chịu đau-đớn là bi-quyết của cuộc đời. Sự đau-đớn ăn-núp trong mọi việc.—*F. Guillet*.

19.—Ngậm miệng không nói thật thì cũng xấu như mở miệng nói dối.

20.—Về mặt thường phần-chiếu linh-hồn.

21.—Mất sự thành-thực thì mất hết năng-lực của đời mình.

22.—Nếu không bị bắt-buộc thì đừng nói đả-động đến nét xấu của kẻ khác.

23.—Chia-xẻ sự đau-đớn thì bớt đau-đớn, chia-xẻ sự vui-mừng thì thêm vui-mừng.

24.—Đức Chúa Trời được tôn-vinh bởi kẻ khiêm-nhường. Anh càng cao-qui, lại càng nên khiêm-nhường.

25.—Quên những việc xấu cũng đáng quý bằng nhớ những việc tốt.

26.—Làm việc gì vì sợ thì vô-giá-trị. Đức Chúa Trời chỉ nhìn-nhận những công-việc do tình yêu-thương.

27.—Người không kiên-nhẫn giống như đèn không dầu.

28.—Nếu người không hối-cải thì chớ nên trách họ; chỉ nên trách những người tự xưng là tin-đồ mà lại không có đủ đức-tin để chiến-thắng người đời.

29.—Chúng ta làm nhiều việc hơn-đức bởi thiện-cảm hơn là bởi lời nói.

30.—Hãy cư-xử làm sao cho nội ngày hôm nay có người biết ơn mình.

## MỖI ANH EM NÊN NÓI

TÔI mua một lịch 1936 để dùng và 10 lịch để biếu bà-con. Tôi mua một năm THÁNH-KINH BẢO và tuyền mười độc-giã.