

VÀI PHÚT GIẢI-TRÍ

GIẢI-ĐÁP KỶ TRƯỚC



Các bạn đáp trúng.—Ông Hoàng, Sài-gòn; cô Bảy, cô Đoàn Đa-lát, Cao-lãnh.

XÁC CON VẬT NÀO?



MỘT nhà khảo-cổ kia, khi sang du-lich bên đất thánh, đã đào được xác một con vật (xem hình ở trên) chết đã ngót hai ngàn năm nay. Sau nhờ câu Kinh-Thánh ở sách Ma-thi-ơ 21:5 mới chấp được xác con vật đó. Vậy, các bạn tô lại hình này trên bìa cứng, cắt theo những hình nhỏ rồi chấp lại. Muốn dễ chấp, các bạn hãy coi câu Kinh-Thánh trên đây để xem là con vật nào.—*Nguyễn-ngọc-Chân, Hà-nội.*

NƯỚC ĐÁ NGÂM BÔNG

BÊN Úc-châu có nhiều thứ bông lạ lắm nhưng mau héo. Muốn mang bông sang đầu-xảo tận Paris, người ta phải bỏ nó vào trong một hòn nước đá rất lớn. Khi đến Paris bông ấy vẫn còn tươi-đẹp, mặc dầu nó phải qua những nơi nóng quá độ. Đời của người tín-đồ cũng thế, chúng ta trộn-lộn với thế-gian, và đi qua những nơi hiểm-nghèo nhưng có Đấng Christ che-chở, thì ta sẽ đến thiên-đàng, lòng vẫn vui-vẻ, tươi-đẹp; ở đó ta sẽ không hề hư-tàn nữa!—*Phan-xuân-Thiện.*

KHÓ CHIA HAY DỄ?

CÓ mười anh học trò hoang lăm ngũ chung một phòng. Người ta muốn làm 3 phòng tròn tréo nhau để chia mỗi anh nằm trong mỗi khoảng, đến



nỗi không thể giao-thông với nhau được. Nhờ các bạn chia hộ.

Nếu các bạn không nỡ chia-lia họ ra, thì sau tôi sẽ chia họ ra cho các bạn xem.—*Phan-xuân-Thiện, Đa-lát.*

ĐỐ AI BIẾT?

GIẢI-ĐÁP KỶ TRƯỚC

119.—Hê-nóc (Sáng 5: 23). 120.—Nô-ê (II Phiê 2: 5). 121.—Y-sác (Sáng 17: 19). 122.—Môi-se (Dân 12: 3). 123.—Giô-suê. 124.—An-ne (I Sa 1: 20). 125.—Mên-chi-xê-đéc (Sáng 14: 18-20; Hê 7: 1-3). 126.—
(Coi tiếp trang 214)

ĐỐ AI BIẾT?

(Tiếp theo trang 212)

Ô-đết (II Sử 28 : 8, 11). 127. — Người của Đức Chúa Trời ở xứ Giu-đa (I Vua 13 : 24). 128. — Mi-chê (I Vua 22 : 26, 27). — *Phạm-văn-Năm, Ô-môn.*

Các câu đố trúng. — 10 câu : ông Lay, Hội Tin-Lành, Hà-nội; ông Hoàng, Hội Tin-Lành, Sài-gòn. 8 câu : ông Khuê, Phan-thiết; bà Hảo, Tuy-hòa. 7 câu : cô Bảy, Cao-lãnh. 6 câu : ông Vân, cô Võ, Mộ-đức.

Vậy, xin ông Phạm-văn-Năm gửi giải thưởng cho hai bạn Lay và Hoàng. Cám ơn ông lắm.

Kỳ trước có thêm các bạn sau này đáp trúng : 9 câu : Cô Tuất, cô Hợi, Luang-prabang. 8 câu : ông Lý, Djiring; cô Lý, Cao-lãnh; ông Đồ, Mỹ-tho. 7 câu : ông Giáp, Cao-lãnh.

CÂU ĐỐ KỲ NÀY

129. — Cả Kinh-Thánh ở đâu chép một câu chỉ có ba chữ? — *Mme Nguyễn-xuân-Ba, Tam-kỳ.*

130. — Ai bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm?

131. — Kinh-Thánh chép núi nào có nhiều chót?

132. — Ai đánh giết năm vua, treo thân trên năm cây? — *Nguyễn-Khuê, Phan-thiết.*

133. — Tiên-tri nào xé áo mình làm mười hai mảnh?

134. — Câu Kinh-Thánh nào chép về hai cây gậy tên là Tốt-đẹp và Dây-buộc?

135. — Danh «Đức Giê-hô-va vạn-quân» được chép lần đầu-nhứt ở đâu? — *Trần-văn-Cán, Hà-nội.*

136. — Ai là vợ của Láp-bi-đốt?

137. — Chỗ nào có nghĩa là «lăn tròn»? — *Nguyễn-châu-Án, Tourane.*

138. — Dấu-hiệu của tín-đồ Đấng Christ là gì? Trưng câu Kinh-Thánh. — *Mme Bùi-tri-Hiền, Kámpot.*

Thề-lệ mới. — Vì nhiều bạn ở xa, nhận được báo chậm, nên từ nay chúng tôi bãi lệ gửi bài thi trước ngày 15. Miễn là các bạn gửi bài giải-đáp trước khi báo xuất-bản là được dự-thi.

Ai muốn khuyến-khích? — Ông bà nào vui lòng khuyến-khích cuộc thi «Đố ai biết?» này hoặc muốn mở cuộc thi các vấn-đề Kinh-Thánh theo ý mình lựa-chọn, xin kíp giao-thiệp với tòa soạn Thánh-Kinh Báo, chúng tôi rất hoan-nghinh.