

VÀI PHÚT GIẢI-TRÍ

GIẢI-ĐÁP KỶ TRƯỚC

51.—Thành Sa-ma-ri (II Vua 6: 25).
 52.—Giô-áp (II Sa 20: 9,10). 53.—Giô-na-than và A-hi-mát (II Sa 17: 18-19).
 54.—Phục 3: 11. 55.—Hi-ram (I Vua 7: 15). 56.—Thầy tế-lễ (Giê 29: 25).
 57.—Ê-sai 35: 7. 58.—A-bi-sai (I Sứ 11: 20). 59.—Giê 7: 18. 60.—A-mi-hút (Dân 7: 48; cũng xem II Sa 5: 16).

Các bạn đáp trúng.—10 câu: ông Khuê, cậu Lơ, cậu Long, Phan-thiết; cậu Minh, Trường-an; cô Miêng, cô Ngọc-Bích, Cẩn-thơ; cậu Chưởng, cô Ôn, cô Tuyền, Cao-lãnh; bà Hiền, Nam-vang; cô Trân, cô Chiêu, Mỹ-thạnh-trung; cậu Nhung, Cầu-dắt; cậu Anh, Faifo; cô Ngân, cô Đước, Sài-gòn; cậu Minh, Gia-định; cậu Phấn, Djiring.
9 câu: cô Chiên, Mỹ-thiện; cậu Sao, Đại-an; cậu Anh, Gia-định. **8 câu:** cậu Hứ, Vĩnh-châu; cậu Giáp, Quế-sơn; cô Kim-Soa, Bến-tre; cô Ngọc-Xuân, Cẩn-thơ. **7 câu:** cô Hường, cô Tùng, cô Huệ, Thủ-đức. **6 câu:** cậu Phước, cậu Đầy, cậu Tư, Mỹ-thiện. **5 câu:** cô Tàn, Nhơn-ái; ông Điền, Quế-phương; cậu Khán, Quế-sơn;

cô Nhân, Nhị-mỹ. **3 câu:** cô Thiện, Cẩn-thơ.

Kỷ trước.—10 câu: bà Hảo, Phú-lãnh; cậu Chu, Tuy-hòa. **5 câu:** cậu Thạch, Mỹ-an; cô Minh, cô Ánh, An-thải-đông.

CÂU ĐỐ KỶ NÀY

61.—Nô-a-đi-a là con trai của ai?
 — *Cô Nguyễn-kim-Tuyền, Cao-lãnh.*

62.—Đâu chép: «Đời ông sẽ sáng-sủa hơn ban trưa?»

63.—Vua nào bị phung vì kiêu-ngạo, làm trái phép của Chúa?

64.—Đâu chép: «Trong ngày đó, người Ê-díp-tô sẽ giống như đờn-bà?»

65.—Ai là tổ-phụ dân Ê-đôm?

66.—Chỗ nào chép người đờn-bà bị quăng vào giữa ê-pha, có khối chì chặn trên miệng ê-pha? — *Nguyễn-đức-Phiên, Phú-lãnh.*

67.—Y-ca-bốt nghĩa là gì?

68.—Aigiết 70 người trên một hòn đá?

69.—Tên khác của Kê-ri-giốt—Hết-rôn là gì? — *Cô Cao-thị-Ngọc-Bích, Cẩn-thơ.*

70.—Câu nào giống câu Rô-ma 12: 20? — *Trần-kim-Anh, Tuy-hòa.*

VẮNG ĐÁ MUÔN ĐỜI

(Theo điều số 36)

Mục-sư Quoc-Foc-Wo, HẢI-PHÔNG

- VẮNG ĐÁ MUÔN ĐỜI — Chúa Jê-sus, Vì tôi nứt ra thuở ngàn thu. Ngài lưu huyết xóa xong nợ tôi, Ngài cam chết dứt nguyên-tội tôi: Tôi quyết bươn mình náu trong Ngài, Cầu xin Chúa chokinh-nghiệm ngay!
- Công-đức tôi làm rất nhọc-nhẫn, Nào đâu xứng như luật Ngài răn? Dầu tôi sốt-sắng không hề thôi, Và tuôn nước mắt luôn đời tôi, Nhưng đó không đền chút chi tội; Ngài ôi, cứu tôi, duy Ngài thôi.
- Tôi đến nơi Ngài với tay không, Thập-tự-giá, tôi xin cậy-trông, Cầu ban áo lấp thân trần tôi, Cầu ơn Chúa cất nhu-nhược tôi, Ô-uế, tôi vào Suối hồng Ngài, Nài xin phiếu tôi tinh-sạch ngay!
- Hoặc sống trên đời lắm tai-nạn, Hoặc yên giấc trong CHRIST bình-an, Hoặc nghe tiếng «tái-lâm» kèn thối: (1) Hiện ra trước án Chơn-Thần tôi, VẮNG ĐÁ MUÔN ĐỜI nứt ra rồi, Xin nương-náu luôn trong Ngài thối!

(1) Chữ thối này là «thối-thức», tức là giục-dã.