

VÀI PHÚT GIẢI-TRÍ

GIẢI-ĐÁP KỶ TRƯỚC

111. — Hê-nóc đã nói tiên-tri rằng: «Này, Chúa ngự đến với muôn-vạn thánh, đặng phán-xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin-kính, về mọi việc không tin-kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ-hỗ mà những kẻ có tội không tin-kính đó đã nói nghịch cùng Ngài (Giu-đe 14, 15).

112. — «Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều chỗi-dậy! Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát! Vì hột móc của Ngài như hột móc lúc hừng-đông, đất sẽ buông các âm-hồn ra khỏi» (Ê-sai 26: 19). 113. — Đạo binh trên trời (Khải-huyền 19: 14). 114. — IISa-mu-ên 21: 20; I Sứ 20: 6. 115. — Vua Ó-xia (II Sứ 26: 14-15). 116. — Ông Sa-mu-ên (I Sa 28: 14). 117. — Dân Si-đôn gọi núi Hết-môn là Si-ri-ôn; còn dân A-mô-rít đặt tên là Sê-ni-rơ (Phục 3: 9). 118. — Dân Mô-áp (A-mốt 2: 1). 119. — Gióp 26: 14. 120. — Xa-cha-ri là chít của Mi-chê (Nêh. 12: 35).

Các bạn đáp trúng. — 10 câu: Cậu Lơ, cô Ngân, Saigon; cậu Liêm, Vị-Thanh; các cô Việt-Hồng, Ngọc-Lan, An-Ninh, Hồng, Tourane; cậu Liêm, Đà-lạt; cô Thanh-Hân, Kampot; cậu Khóa, cậu Lân, ông Long, Phan-thiết; cậu Chuởng J. L., Cao-lãnh; cậu Giáp, cậu Dương, Quế-sơn; cậu Kính, Sông Cái-tàu. 9 câu: Cậu Ngọc, Quế-sơn; cậu Lễ, An-lạc-tây; cậu Văn, Sài-gòn; các cô Phước, Tuyết-Thanh, Chi-Lan, các cậu Minh, Đức, Cao-lãnh; cậu Nghệ, Phan-thiết. 8 câu: các cậu Chu, Tâm, Anh, Tuy-hòa; cô Huyền, Thái-bình; cô Kim-Soa, cô Mễ, Bến-tre; các cậu Xuân, Mầu, An, Kinh, Mỹ-an. 7 câu: cậu Phách, Mỹ-an; cậu Khương, Quảng-ngãi. 6 câu: Cô Nhân, Nhị-mỹ; cô Xuân, Cần-thơ; cậu Phò, Mỹ-

an; cô Có, Sài-gòn; cậu Nhứt, Bến-tre; cô Chiên, Mỹ-thiện; ông Diên, Phan-rang. 5 câu: Cậu Chân, Đà-lạt. 4 câu: Cô Khiết, Nhơn-ái; cậu Đẩu, Giá-rai. 1 câu: Cô Chuởng, Cao-lãnh.

Kỷ trước. — 9 câu: Cậu C., Tân-thạch. 8 câu: Cô The, Tân-thạch; cậu Tân, Pnompenh. 5 câu: Ông Thạnh, Rạch-giá. 4 câu: Cô Năm, Rạch-giá.



Nhận thấy sự tra-xem Kinh-Thánh là rất cần-yếu cho mỗi tin-dồ, ông Nguyễn-khương-Ninh, thuộc-viên Hội Tin-Lành An-lạc-tây (Sóc-trăng), xin ra 7 câu đố với 4 giải thưởng kể sau đây, đề khuyến-khích quý anh chị em ham-mến Lời Chúa.

Hạn nhận bài giải-đáp đến ngày **25 Décembre 1942**. Nếu có nhiều bạn đáp trúng cả 7 câu thì sẽ rút thăm.

CÂU ĐỐ

121. — Trong Cựu-ước, đoạn nào, từ câu 1 đến câu 10, liên-tiếp mỗi câu đều có chép «Giê-hô-va hoặc Đức Giê-hô-va»?

122. — Trong Kinh-Thánh, đoạn nào, từ câu 1 đến câu 10, liên-tiếp mỗi câu đều có chép «Đức Chúa Trời»?

123. — Xin trưng một vài câu Kinh-Thánh để minh-chứng Sáng-thể Ký 2: 24, coi câu ấy ông A-đam nói hay Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán? (Câu 23 chép ông A-đam nói, nhưng câu 24 không chép ai nói).

124. — «Hỡi Y-sơ-ra-ên! Này là các thần...,... ra khỏi xứ Ê-díp-tô.» Xin điền bốn chữ vào khoảng chấm chấm trên đây, cho thành nguyên-văn nửa câu Kinh-Thánh.

125. — Trong Tân-Cựu-Ước chép dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa ăn lễ «Vượt-quá» mấy lần?

126.—Người mù (Giăng 9: 1-3): Môn-đồ hỏi Đức Chúa Jê-sus, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? «Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội...» Vậy, không phải tại người hay cha mẹ đã phạm tội mà làm cho người mù, thì ai đã làm cho người mù?

127.—Đức Chúa Jê-sus đáp—lời hỏi của ông Phi-e-rơ về sự tha-thứ—«Ta không nói cùng người rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy»

(Ma-thi-ơ 18: 22). Xin trưng một thực-sự trong Kinh-Thánh hiệp với Lời Chúa dạy-dỗ trong câu này.

GIẢI THƯỞNG

Giải nhất.—1 quyền Kinh-Thánh Tân Cựu-Uớc, một quyền Thơ thánh nốt đờn, 1 năm Thánh-Kinh Báo.

Giải nhì.—1 quyền Kinh-Thánh Tân Cựu-Uớc, 1 năm Thánh-Kinh Báo.

Giải ba.—1 năm Thánh-Kinh Báo.

Giải tư.—6 tháng Thánh-Kinh Báo.