



CHÚA JÊSUS BÊN HỮU ĐỨC CHÚA TRỜI

TRẦN-NHU-TUÂN, TUY-HÒA

Lời tòa soạn. — 22 Mai là ngày kỷ-niệm Đức Chúa Jê-sus-Christ ngự lên trời. Vậy, xin các bạn cung-kính đọc bài này để đời thiêng-liêng của mình được dồi-dào ơn-phước thiêng-liêng.

MẤY em thường nghe những người lớn mỗi khi gặp nhau hay trước khi từ-giã nhau hay nói câu này: «Xin ông (bà, anh, chị, ...) nhớ cầu-nguyện cho tôi với.» Khi có một người phạm tội-lỗi hoặc đau-ốm, mục-sư và Hội-Thánh thường nhóm lại để cầu-nguyện cho người. Mấy em cũng nghe cha mẹ hoặc anh em cầu-nguyện cho mình.

Sự chúng ta cầu-nguyện cho nhau là sự thông-thường, mấy em không lấy làm lạ. Nhưng mấy em nào có để ý đến một Đấng hằng nhớ đến và luôn luôn cầu-nguyện cho mấy em. Hãy nghe lời cụ Giảng: «Hỡi các con bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jê-sus-Christ, là Đấng công-bình» (I Giảng 2: 1). Mấy em nhớ rằng sau khi Đức Chúa Jê-sus đã chết và sống lại rồi, thì được đem lên ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Ở đó Ngài làm Thầy Tế-lễ Thượng-phẩm để cầu thay cho chúng ta. Mà lạ lắm! Sự cầu thay của Ngài là sự cầu thay đặc-lực hơn hết mà ít ai để ý đến, ít ai nhờ-cậy đến!

Ngài cầu thay về những tội mà chúng ta lầm-lỡ phạm, hầu cho những tội ấy không đổ lại trên chúng ta. Ngài cầu thay để Đức Chúa Cha gìn-giữ chúng ta trên con đường nên thánh. «Xin Cha gìn-giữ họ cho khỏi đều ác... Xin Cha lấy lễ thật khiến họ nên thánh,

Lời Cha tức là lễ thật» (Giăng 17: 15, 17). Ngài cũng cầu thay để chúng ta được «toàn-vẹn hiệp làm một,» tức là được tránh khỏi sự cãi-lấy, rầy-rà, ghen-gét và bè-dăng.

Chữ cầu thay cũng có nghĩa là bầu-chữa. Đức Chúa Jê-sus bầu-chữa cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời như một vị trạng-sư bầu-chữa cho tội-nhơn trước mặt quan tòa vậy. Chỉ khác một điều, là sự bầu-chữa của Đức Chúa Jê-sus có hiệu-lực hơn. Mỗi khi ma-quỉ, là kẻ kiện-cáo anh em chúng ta ngày đêm, đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cáo-kiện em nào, thì liền có Đức Chúa Jê-sus ở đó để biện-hộ ngay. Ngài không cần phải lắm tiếng nhiều lời. Hai bàn tay có dấu đinh của Ngài đưa ra là một cái khóa chặt-chĩa khớp miệng nó lại. Ngài ngụ ý nói rằng: «Ta đã chịu chết vì tội-lỗi của nó rồi, và huyết Ta hãy còn rửa sạch mọi tội nó đến mãi mãi.» Với Đức Chúa Cha, Ngài thưa rằng: «Con xin Cha vì những vết thương của Con mà tha-thứ cho nó.» Nghĩ đến đó Thánh Phao-lô vui-mừng quá bội, nên la lên rằng: «Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jê-sus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta (Rô 8: 34).

Điều đó khiến cho chúng ta càng cảm ơn Chúa và thận-trọng trong cách ăn nết ở của chúng ta là dường nào! Đức Chúa Jê-sus ngồi bên hữu Đức Chúa

Trời ở trên trời chỉ có một mục-dịch, là cầu thay cho chúng ta ở dưới đất. Sự chết của Ngài vì tội chúng ta chỉ có mấy giờ, nhưng sự cầu thay của Ngài vì sự nên thánh chúng ta trải suốt một thời-đại. Trước khi mấy em chưa sanh ra, Ngài đã cầu-nguyện cho mấy em rồi và sẽ cứ còn cầu-nguyện nữa. «Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu-xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa» (Giăng 17 : 20). Nếu Đức Chúa Jêsus lo cho sự nên thánh mấy em dường ấy, thì mấy em đáng nên lo cho mình để khỏi xé rách vết thương và đau lòng Cứu-Chúa

là dường nào ! Vì mỗi lần chúng ta chịu theo xác-thịt, phạm tội-lỗi, là một lần chúng ta làm vỡ-lở vết thương của Chúa, tan-nát lòng của Ngài. Ấy là chưa nói đến sự «đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên Thập-tự-giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ-nhục tỏ-tường.»

Vậy, xin có mấy lời khuyên-nhủ : «Hỡi những kẻ rất yêu-dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự đơ-bần phần xác-thịt và phần thần-linh, lấy sự kính-sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta» (II Cô 7 : 1).