

VUN KHÓM CÂY XANH**SÔ-ĐÔM BỊ ĐỐT**

(Sáng 18 : 20-33 ; 19 : 15-30)

**Câu gốc : Sáng 19 : 29**

**Câu hỏi.**— 1. Chúa có phán gì về Sô-đôm (18 : 20, 21)? 2. Ai được cứu ra khỏi Sô-đôm (19 : 15, 16)? 3. Sô-đôm bị hủy-diệt thế nào (19 : 24)? 4. Vợ Lót bị gì (19 : 26)?

**Gạch dưới những chữ không đúng**

**Bài này nói về :** Giăng — Lót — tội-lỗi — lửa — khói — muối — thiên-sứ — Áp-ra-ham — cây-cối.

**Người thành Sô-đôm :** dữ — bị diệt — được cứu — nhơn-đức — cầu-nguyện — khinh-đễ — được phước — bị phạt.

**Chúa muốn chúng ta :** vâng lời — học — yêu-thương — hồ-nghi — ghen-ghét — cãi lộn — ăn-cắp — cầu-nguyện.

**ÁP-RA-HAM CẦU-NGUYỆN**

(Sáng 18 : 23-33)

Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng?  
Hả chẳng tha-thứ cho Sô-đôm

Vi có . . . . .	người công-bình	(câu 24);
Vi có . . . . .	—	(câu 28);
Vi có . . . . .	—	(câu 29);
Vi có . . . . .	—	(câu 30);
Vi có . . . . .	—	(câu 31);
Vi có . . . . .	—	(câu 32).



«Đức Chúa Trời nhớ đến . . . cứu . . . ra khỏi chốn . . . đó» (Sáng 19 : 29).

— BÀ E. F. IRWIN VÀ THẦY PHƯỚC.