

# Thánh Kinh Báo

NĂM THỨ 13

JANVIER-FEVRIER 1944

SỐ 155-156

## KỶ-NGUYÊN MỚI CỦA HỘI-THÁNH

«Chúng ta cũng sống trong đời mới»

(Rô-ma 6: 4)



NĂM 1943 và tất cả những năm trước đã qua. Sự thành-công hay thất-bại của những năm ấy cũng dường như đã qua. Đứng trên ngạch cửa năm 1944, chúng ta phải đồng-thình với Sứ-dõ Phao-lô mà nói rằng: «Tôi cứ làm một đều: quên lưng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước» (Phi-líp 3: 14). Một cơ ngăn-trở chúng ta lần-tới là dễ quên sự thất-bại mà hay nhớ sự thành-công của những ngày qua. Năm mới này chúng ta hãy hăm-hở ước-mong, sốt-sắng cầu-nguyện cho Hội-Thánh Việt-Nam bước vào một kỷ-nguyên mới.

### Xông hương cầu-nguyện

A I này biết rằng cầu-nguyện là hơi thở của tâm-hồn, nhưng chẳng phải mọi người cầu-nguyện. Cửa lòng mở rộng để tiếp-dón mọi sự thể-gian, chớ ít-khí đóng lại để giao-thông thân-mật với Đức Chúa Trời. Có lẽ ta biết rằng mọi việc phi-thường trong Hội-Thánh đều phát-khởi từ «*phòng riêng cầu-nguyện*», và hết thảy bậc vĩ-nhơn của Hội-Thánh đều từ «*chỗ kín-nhiệm*»

đi ra (xem Ma 6: 6). Nhưng có lẽ chính ta và chi-hội là ít cầu-nguyện, giờ nhóm-họp cầu-nguyện là giờ vắng-vẽ, buồn-tẻ hơn hết.

Hỡi anh em, bước sang năm mới, chúng ta phải noi gương Áp-ra-ham mà «lập một bàn-thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu-khẩn danh Ngài» (Sáng 12: 8). Phải tin rằng nếu không có tội-lỗi nào ngăn-trở, thì cả quyền-phép của Đức Chúa Trời sẽ hành-động để đáp lại lời cầu-nguyện của con-

cái Ngài. Từ trước đến nay, nếu đời thiêng-liêng của anh em sa-sút, nguội-lạnh, nếu công-việc của Hội-Thánh thối-lụi, đình-trệ, thì một phần lớn là vì thiếu cầu-nguyện. Hết thảy chúng ta hãy «bền lòng đồng một ý mà cầu-nguyện» (Sứ 1: 14), ắt Hội-Thánh Việt-Nam sẽ bước vào một kỷ-nguyên mới!

### Đầy-dẫy Đức Thánh-Linh

CÁI sai-lầm nặng nhứt của một Hội-Thánh hay một con-cái Chúa là chưa được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh mà đã dám gánh-vác công-việc Đức Chúa Trời. Phần đông chúng ta quên lời Đấng Christ dặn rằng: «*Phải chờ*»

### TIẾNG GỌI BẠN VANG!

HỒI anh em, số báo này chấm hết một năm cố-gắng của Thánh-Kinh Báo. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì những bước đường đã trải qua.

Xin anh em cầu-nguyện, giúp-dỡ và cổ-động cho Thánh-Kinh Báo được thêm phần thiêng-liêng, linh-động, xuất-sắc.

Mỗi tháng sẽ ra một số; bài-vở lựa-chọn kỹ-càng. Giá bán: 3\$00 một năm, xin trả tiền trước.

Cố lên để làm vinh-hiến danh Chúa, hỡi anh chị em yêu-quí!—T. K. B.

(Sứ 1: 4). Anh em đã nhận-lãnh Đức Thánh-Linh chưa? Anh em đã trở nên một đồ dùng hữu-ích trong tay Đức Thánh-Linh chưa? Nếu chưa, tốt hơn anh em hãy tạm ngừng công-việc, đợi-chờ cho đến khi Đức Thánh-Linh giáng trên mình.

Cải điều-kiện trọng-yếu để được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh là vâng lời — «Đức Thánh-Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy» (Sứ 5: 32). Khi nào bởi đức-tin và lòng quyết-định, chúng ta từ-hở hết ý riêng để nhận theo cả chương-trình và phương-lược của Đức Chúa Trời đối với đời sống và chức-vụ mình, khi nào chúng ta thi-hứa với Đức Chúa Trời rằng dầu phải hi-sinh chừng nào, khó-khăn chừng nào, dầu muốn chết cũng không lùi bước nữa, thì Đức Thánh-Linh sẽ giáng trên chúng ta như «sông nước hằng sống» (Gi. 7: 38). Và khi ấy sẽ có những phép lạ thực-hiện trong tâm-hồn và đời sống ta, gia-dình ta, chí-hội ta và xa hơn nữa. Không ai lường được công-việc của một người đầy-dẫy Đức Thánh-Linh.

#### SỐT-SÁNG GIẢNG ĐẠO

**T**RONG Hội-Thánh đầu-tiên, vừa khi Đức Thánh-Linh giáng xuống, liền có sự hăng-bái giảng đạo, liêu

mình giảng đạo. Khi «luỡi bằng lửa đậu trên» anh em (Sứ 2: 3), thì anh em không ngậm miệng được với lửa thiêng-liêng phừng-phừng trong tâm-hồn, anh em sẽ rao-dồn danh Cứu-Chúa Jê-sus-Christ và dắt-dưa rất nhiều đồng-bào trở lại cùng Ngài. Ai gặp anh em, cũng cảm thấy có sự gì lạ-lùng đã xảy đến cho anh em, và cũng nhận được từ anh em một sứ-mạng mới-mẻ.

Công-cuộc rao-truyền Tin-Lành bao giờ cũng loại-hở học-thức, hùng-biến, khôn-ngao và địa-vị; công-cuộc ấy chỉ cần có Đức Thánh-Linh hành-dộng với cả quyền-năng vô-hạn của Ngài. Ôi! Nếu hết thấy chúng ta được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh mà mở miệng rao-giảng danh Jê-sus, thì nền địa-ngục sẽ phải rung-dộng, nhà thờ nào cũng phải sửa rộng ra, trường Kinh-Thánh sẽ thêm nhiều học-sanh, và khắp nước Việt-Nam, cả miền thượng-du, sẽ vang-dộng tiếng hát khen-ngợi Chiên Con (Khải-huyền 5: 12).

Một kỷ-nguyên mới của Hội-Thánh Việt-Nam! Đức Chúa Trời đương chọn những người đáng nhận-lãnh cả quyền-lực của Ngài để làm thực-hiện kỷ-nguyên ấy. Anh em hãy cúi đầu và cúi cả lòng mà thưa rằng: «Có tôi đây, xin hãy sai tôi!» (Ê-sai 6: 8). — T. K. B.

## TỪ ĐƯỜNG ĐỜI ĐẾN ĐƯỜNG TRỜI

HOÀNG-TRONG-THỨA, MỤC-SƯ TRÍ-SĨ

*«Hãy ham-mến các sự ở trên trời, đừng ham-mến các sự ở dưới đất»*

(Cổ-lô-se 3: 2)

Hoa kia rụng, nở, dỗi năm rồi,  
Người thấy trăng tròn đặn mấy hồi?  
Đạo Chúa tin theo, hồn được cứu,  
Giống lành, ruộng tốt, đẹp hòa đời.  
Bóng sáng mau qua, khó thể cầm,  
Đông đồng cuốn cuộn chảy bằng năm.  
Bụng ngày xin lấy gương xem thử,  
Trẻ đó mà nay tóc bạc râm.

Chớ miễn giầu-sang giống đám mây,  
Phước trời tìmặng mới là hay.  
Đã vào cửa hẹp lòng yên-định,  
Chẳng vương dây ma, rộng-rãi thay!

Mỗi ngày ác-dục chớ cho vào,  
Sắc, sắc, hình, hình chẳng có đầu.  
Phải biết Jê-sus là Cứu-Chúa,  
Trong lòng vui-vẻ biết đường bao!  
Cõi trần người chớ tưởng là nhà,  
Bóng nguyệt trong sông, gương đời hoa.  
Kinh-Thánh nhiệm-mầu người biết chưa?  
Bước đường chơn-thật dắt-đem ta.

Bụi hồng dút-hở mới thông-dong,  
Tĩnh-thức vừa hay mọi việc không.  
Tội-ác biết bao, nào xiết kể,  
Thánh-Thần nhuần-gội đổi-thay lòng.