

ĐẠO CHÚA VỚI VỊ QUỐC-TRƯỞNG

N NGÀY 12 Mai 1937, Hoàng-đế George VI nước Anh lên ngôi, lễ đăng-quang cử hành rất long-trọng tại nhà-thờ Westminster thuộc về kinh-thành Luân-đôn.

Khi đặt mũ triều-thiên đáng giá hơn một trăm triệu bạc Đông-dương tiền của Hoàng-đế, Tổng-giám-mục Hội Tin-Lành nước Anh cầu-nguyện rằng:

— Ngày nay Ngài đời mũ triều-thiên bằng vàng ròng lên đầu Hoàng-đế, xin Ngài cũng cho làm-hầu Hoàng-đế đầy-dẫy ân-huệ dư-dật của Ngài. Xin Ngài cũng đời cho Hoàng-đế hưởng đức-tình của bậc vương-giả, ơn-định Vạn đời đời là Đức Chúa Jê-sus-Christ, Chúa chung tôi!

Cầu-nguyện xong, dân-chúng hoan-hỷ: *«Cầu Thượng-Đế che-chở Hoàng-đế!»* Rồi Tổng-giám-mục lâu với vua rằng:

— Xin Hoàng-thượng hãy có nghị-lực và can-dảm. Xin hãy vững-giữ các điều-răn của Đức Chúa Trời, và bước đi trong đường thành của Ngài. Xin hãy đánh trận bất-lành của đức-tin, nắm lấy sự sống đời đời, hãy cho trong đời này Hoàng-thượng được đời mũ triều-thiên của sự thành-công và danh-dự; rồi khi đi hết đường đời, Hoàng-thượng sẽ nhận được mũ triều-thiên công-bình mà Đức Chúa Trời, là Quan Âm công-bình, sẽ ban cho Hoàng-thượng trong ngày đó!

Doan, Tổng-giám-mục trao cho Hoàng-đế một quĩ cầu bằng vàng đặc trên vó cây thập-tự, tức là hình-hàng về thế-gian phục quyền Đấng Christ. Trao rồi, Tổng-giám-mục lâu rằng:

— Khi Hoàng-thượng thấy quả cầu ở dưới cây thập-tự, xin nhớ rằng cả thế-giới phải thần-phục quyền-lực và đế-quốc của Đấng Christ, là Cứu-Chúa chúng ta.

Rồi Hoàng-đế tuyên-thệ rằng:

— Trước mặt Đức Chúa Trời, Trẫm sẽ đem hết quyền-thế và năng-lực của làm-hầu mà bình-vực đạo Tin-Lành thánh-khiết (*la sainte foi protestante*) trọn đời Trẫm!

Hoàng-đế cũng hôn quyền Kinh-Thánh người ta trao cho. Đây, ta xem một Hoàng-đế đứng đầu năm sáu trăm triệu người—già một phần tư nhân-loại— còn phải kính-sợ Thượng-Đế, đầu-phục Đấng Christ và tôn-qui đạo Tin-Lành. Hỡi ai đắm-duối trong vòng vật-dục, khoe-khoang tự-trưởng vô-thần, coi thường ơn cứu-rỗi, sao không lấy đó làm gương?—T. K. B. thuật.



PHẢI TỬ, PHẢI CHẾT VÌ AI?

ÔNG *Kin Yung Hak*, là Mục-sư của Hội Trưởng-lão tại nước Cao-ly, được cử đi xứ Tây-bá-ly-á trải qua mười hai năm để hành-chức giảng dạy người Cao-ly ở đó. Đáng quá-khêch bất-bớ tin-đỡ Đấng Christ và bỏ tù ông. Họ giam ông cùng với những phạm-nhơn bị cấm-cố. Mùa đông năm 1933, ông qua đời trong ngục-thất, vì bị tuyết lạnh đông thành từng làm cho kiệt-lực.

Hỏi-dồng của Hội Tin-Lành Mãn-châu có làm lễ truy-điệu ông *Kin Yung Hak*. Khi đọc tiểu-sử của ông, thì cả cử-loa cất tiếng khóc. — *The Christian Advocate*.